

20-9-2024

*Mensen doen delen in de verzoening met God door Jezus Christus, hen in Zijn gemeente doen groeien in liefde voor God en elkaar en hen maken tot toegewijde leerlingen van Christus.  
Geloven, Groeien, Getuigen.*

## Kerkdienst 22 september 2024, viering Heilig Avondmaal

Voorganger	Ds. E.A. Gruteke
Ambtsdragers	Luanne de Jong , Koos Drooger en Gerard Broekstra
Organist	Dennis van der Wijk
Muziek	Aafje Toornstra, en André Meijer
Kindernevendienst	Onder leiding van Wiebe en Josephine is er kindernevendienst voor de jongerengroep (groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool). Het onderwerp vandaag is: 'God belooft Abram een kind', met de bijbehorende tekst: Genesis 15:1-6. Er is vandaag Tienercatechese onder leiding van Gerda Broekstra.
Koster	Grietje Drooger
Beamer & KerkTV	Freek Broekstra en Harry Oor
Welkom	Thea Westland en Ria Westland

### Bij de dienst

We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer. In de laatste preek uit de zomerserie over Romeinen schrijft Paulus over samen eten. In de kerk van Rome gaat het nogal eens over tegenstellingen tussen de gelovigen. De ene gelovige houdt zich aan de Joodse spijswetten, de ander niet. De ene houdt de Joodse feestdagen, de ander niet. Die verschillen zorgen voor onenigheid, voor elkaar zwak of sterk noemen. Deze verdeeldheid is een doorn in de ogen van Paulus. Gelovigen, zo zegt hij, zijn allemaal door Jezus aangenomen als kinderen, gerechtvaardigd door zijn leven en sterven, dat is je identiteit. Hoe zit het met ons? Welke verschillen laten wij tussen ons instaan? Dan gaat het over ons als Kruiskerk maar ook over ons en andere gelovigen, uit andere kerken? Hoeveel ruimte is er aan onze tafel. Indringende vragen die we moeten stellen als we met elkaar het Avondmaal vieren.

Lezing	Genesis 2:15 en Genesis 3: 1-6, Romeinen 14
Schriftlezer	Piet Wouda
Liederen	Heer, U doorgrondt en kent mij, NLB 139b, Ere zij aan God, de Vader, NLB 255, Vul dit huis met uw glorie, Opwekking 815, O alle gij

# Kruiskerk Nieuws

dorstigen, kom tot de stromen, NLB 382, Aan tafel (Sela), Ik geloof in God de Vader, NLB 340b, Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, NLB 388, Laat de woorden die wij hoorden, NLB 422.

## Collecten



### 1<sup>e</sup> collecte – Operation Hand in Hand Ghana

Zoveel nood vraagt om actie. Met het noodhulpprogramma helpt Kerk in Actie wereldwijd op plekken van ontredde en wanhoop, zoals in Soedan. We zorgen voor water en middelen waarmee gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. We doen dit via een internationaal netwerk van kerken en organisaties waarmee Kerk in Actie samenwerkt.

Uw gift voor de 1<sup>e</sup> collecte kunt u, onder vermelding van het doel, overmaken op bankrekening NL26 RABO 0329 9747 69 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Huizen.

### 2<sup>e</sup> collecte – Kerk en Gemeente

U kunt de 2<sup>e</sup> collecte overmaken naar bankrekening NL17 INGB 0000 1006 91. Deze collecte is geheel bestemd voor de Kruiskerk.



### Bijdrage voor Kerk-TV

Iedere week is de kerkdienst rechtstreeks te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl), zoekvenster: Kruiskerk Huizen. Mede door uw giften blijft uitzending mogelijk!



Voor Kerk-TV wordt geen collecte gehouden in de kerk. Indien u een bijdrage wilt geven, is deze welkom op bankrekeningnummer NL17 INGB 0000 1006 91 t.n.v. Kruiskerk Huizen, o.v.v. 3e collecte - Kerk-TV Kruiskerk.

Doneren is ook mogelijk via de Givt-app. U kunt deze extra bijdrage als '3e collecte' aangeven. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

### Bloemengroet



*Iedere zondag gaat een groet van de gemeente in de vorm van een bloemstuk of bos bloemen naar een gemeentelid (of gemeenteleden). Veelal is dit als felicitatie voor bijv. een verjaardag of huwelijksjubileum of ter bemoediging in een moeilijke periode. I.v.m. privacy is de bloemengroet in deze Nieuwsbrief op de website vervangen door deze algemene tekst.*

## Liturgische schikking vorige week

Els Bax maakte de liturgische schikking vorige week. U herinnert zich misschien de weegschaal.



De volgende toelichting hoort daarbij.

De Weegschaal van God en ons wikken en wegen .

“ De ♁ weegschaal” : het afwegen van onze keuzen.

Rechter schaalte : Het leven met God geeft licht en Fleur als vele kleuren bloemen.

Linker schaalte : Het leven soms zwart gallig en uitzichtloos.

“ Het is zeker het afwegen, meer dan 100% waard, welke weg wij kiezen“.

## Pastoraat

*Het pastoraat neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente. We zien om naar elkaar, leven mee en dragen elkaar op in gebed. I.v.m. privacy zijn de mededelingen m.b.t. pastoraat niet in deze Nieuwsbrief opgenomen.*



*Bij wie kan je terecht als je behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, aan gebed of aan iets praktisch als vervoer naar het ziekenhuis, of iets anders waar je ondersteuning bij nodig hebt? Onze aanspreekpunten voor deze vragen zijn de pastoraal ouderlingen Luanne de Jong ([luannedejong@live.nl](mailto:luannedejong@live.nl) / 06 4606 8493), Janny Honing-Boerhout ([jhoningboerhout@gmail.com](mailto:jhoningboerhout@gmail.com) / 06 3834 5255) en Eric Schingenga ([eric.schingenga@outlook.com](mailto:eric.schingenga@outlook.com) / 06-*

*12061045). Leg je vraag bij hen neer en zij zorgen dat je een reactie krijgt.*

## Vraagbaak

Heb je behoefte aan een luisterend oor, een goed gesprek of heb je een concrete vraag? Heb je zorgen over geloof, gezin, relatie, werk, gezondheid, financiën of andere zaken? Dat kan persoonlijk zijn of voor iemand anders. Heb je een vraag of suggestie voor de kerkenraad, het pastoraat of de diaconie?

... of wil je gewoon even bijpraten?

Stel je vraag dan via deze [link](#), vraag gerust, durf te vragen.

We nemen dan zo snel als mogelijk contact met je op.

## Van onze predikant

### De Jong+ kring

Op 23 oktober om 19.30 in de Kruiskerk is onze eerste bijeenkomst, we komen elke twee weken bij elkaar. We gaan aan de slag met het boek 'Hoopvol leven' van Gert-Jan Roest. De mooie ondertitel is: Ontdek de weg die Jezus wijst. Op de achterflap staat: ' In hoopvol leven ontdek je

# Kruiskerk Nieuws

het soort leven waartoe Jezus mensen inspireert in onze chaotische wereld: een leven van vertrouwen, een leven waarin je je toelegt op liefde ondanks het feit dat je steeds weer faalt, een leven waarin je steeds weer verrast wordt door vernieuwing die je hoop geeft en waardoor je hoop gaat verspreiden.'

Sta je nog niet in de Jong+ app en wil je wel graag meedoen, ben je tussen de 18 en 28, mail of app mij dan: [elsbeth.gruteke@eo.nl](mailto:elsbeth.gruteke@eo.nl)

## Gesprek in de kerk



Gesprek in de kerk begint ook weer, op 29 oktober om 20 uur in de Kruiskerk. We gaan aan de gang met een boekje dat is uitgegeven door New Wine en dat gaat over de persoon en het werk van de Heilige Geest. De titel: Die Heer is en levend maakt. De auteurs zijn Ronald Westerbeek en Grant Crowe. Omdat we inmiddels met een hele grote kring zijn, er hebben zich deze zomer ook

nog wat belangstellenden gemeld, gaan we een deel van de avond in twee groepen werken. Wil jij je ook nog aanmelden, er zijn geen leeftijdsgrenzen, laat het dan even weten.

## Vakantie ds. Elsbeth Gruteke

Van 28 september tot 18 oktober zijn Paul en ik met vakantie. Voor dringende pastorale zaken kunt u terecht bij de pastorale ouderlingen Luanne de Jong, Janny Boerhout en Erik Schingenga.

## Echo



Zoals je kunt lezen zoekt de Echowinkel vrijwilligers. Hebt u of jij interesse neem dan contact op met Luanne de Jong, spreek haar aan of mail naar: [luannedejong@live.nl](mailto:luannedejong@live.nl) of bel 06-46068493.

# Kruiskerk Nieuws

## Agenda



Wanneer	Wat	Waar
Iedere woensdag en vrijdag, van 10:30 tot 11:30 uur.	Koffie drinken en ontmoeting	Oppasruimte in de Kruiskerk en bij mooi weer buiten.
21 september 2024 14:00 uur	Huwelijksinzegening José en KeesJan	Kruiskerk
13 oktober 10.00 uur	Sense	In de Plexat-ruimte en kamer Elsbeth
19 oktober 2024	Open Doors-dag	Midden Nederland Hallen in Barneveld
23 oktober 19:30 uur	Jong+ kring	Kruiskerk
29 oktober 20 uur	Gesprek in de kerk	Kruiskerk
10 november 2024	"Nog even nakauwen" Lunch met de gemeente na de dienst	Kruiskerk

Mocht u in deze agenda vermelding willen van uw bijbelkring, vergadering, gebedsbijeenkomst e.d., dan kunt u dat opgeven via [info@kranenburg-management.nl](mailto:info@kranenburg-management.nl) vóór donderdag 18:00 uur.

## Info

Website: <https://www.kruiskerk.info>. Met algemene informatie, het preekrooster en de nieuwste foto's, nieuwsbrieven van de afgelopen weken, enz.

Kopij voor de volgende Kruiskerk Nieuws graag vóór **donderdag 26-9-2024 18:00 uur**.

Contact: [info@kranenburg-management.nl](mailto:info@kranenburg-management.nl)

## Gedicht van Ruth Sanders bij Romeinen 13, 8-14

„Kleed je met de liefde, liefste.  
Trek vandaag de Heere aan.  
Niet als strijdkleed maar als schort.  
Om anderen tot dienst te staan.

Om voeten te wassen, om te dienen  
Troosten als men lijden moet  
Opdat je overstroomt van liefde  
God, mijn kind, staat je goed.

*Ruth Sanders, 1 september 2024*